

טיולים בחנוכה

טיולים בחנוכה נחשבים כדבר משפחתי. הורים לוקחים את הילדים שלהם לכל רחבי הארץ על מנת להעביר את שמונת ימי החופשה שנפלו עליהם. אבל זה לא אומר שחברה צעירים או זוגות או אנשים ללא ילדים לא יכולים להנות מטיולים בחנוכה.

טיולים בחנוכה כל עם ישראל

טיולים בחנוכה זה דבר מוכר וידוע, חנוכה הינו חג שבו כל עם ישראל יוצא לטייל. בקבוצות בזוגות ובבודדים, זה ממש לא משנה, כל מה שחשוב זה לצאת לחיק הטבע ולהנות מהזדמנות אחרונה של טיולים עד האביב. וארצנו מלאה במקומות טובים ויפים לטיולים כאלה. כל מה שנשאר זה להחליט איזה סוג של טיולים בחנוכה מתחשק לכם לעשות? האם אתם בחשק לטיול משפחתי וגדול שאליו יצטרפו אליכם עוד כמה אלפי אנשים? או האם אתם מחפשים את פיסת האדמה הקטנה שלכם לטיול שקט, רגוע, רומנטי ואולי כן משפחתי אבל מבודד?

איפה להתחיל?

הדבר הראשון שאיתו צריך להתחיל לפני שיוצאים לטיולים בחנוכה הוא לספור. פשוט תבדקו כמה נפשות אתם תראו מה גודל הקבוצה וממי היא מורכבת. האם מדובר בילדים קטנים שצרכים דברים שיעניינו אותם, האם יש מבוגרים בקבוצה שלא יכולים ללכת במקומות מסויימים. האם אתם זוג צעיר שמחפש מקום יפה, שקט ורומנטי או האם אתם 10 חברה צעירים שרוצים להנות, להשתולל, לצעוק ולעשות על האש וממש לא איכפת לכם איפה ומי עוד יהיה סביבכם. אז פשוט תספרו ותבדקו.

טיולים משפחתיים

כפי שנזכר למעלה טיולים בחנוכה למשפחות יש רבים, כל הפארקים של הקרן הקיימת לישראל, כל הבריכות הטבעיות המוכרות והטובות וכל המקומות שיש בהם אפשרות לעשות פיקניק ועל האש ופשוט לשבת כל המשפחה, להשתולל עם הילדים ולהנות הן מחיק הטבע והן מארוחה משפחתית. המקומות הללו אינם רק למשפחות, הם מתאימים גם לקבוצות חברים שרוצים לצאת לטיולים בחנוכה ולעשות בדיוק את אותו הדבר, לשבת במקום מסויים, לאכול עם החברה ולהנות.

טיולים בחנוכה לזוגות

פה הסיפור הוא קצת שונה, מקומות רבים מתאימים לזוגות אבל כאשר מדובר בטיולים בחנוכה בדרך כלל גם הם מפוצצים במשפחות ובקבוצות. אבל עדיין יש מספר מקומות מבודדים, נשכחים קצת יותר שאפשר להנות בהם מאווירה שקטה ורגועה ולחוש את הרומנטיקה באוויר. למצוא אותם זה לא קל, חלקם לא מוכרים וחלקם נמצאים לצידי שביל זה או אחר שהומים באחרים. אבל פשוט צריך לחפש טוב. לפתוח אינטרנט, לחפש קצת בגוגל, באתרי הטיולים השונים ובסוף בטוח תמצאו את הטיולים בחנוכה שמתאימים לכם.

בואו נחליט פשוט לטייל

זה בהחלט לא קל, יש הרבה אפשרויות וחלקן קורצות יותר וחלקן קורצות פחות וכולן יש פלוסים ויש מינוסים. אז בואו נחליט שכאשר יוצאים לטיולים בחנוכה מה שחשוב זה לא לאן זה פשוט הטיול. אז תשימו נעליים, קחו כובע ומים ויאללה לטייל!

[אל האתר](#)